

STRIJD



KREEET

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIË

GEORGE L. CARPENTER, Generaal.

WILLIAM BOOTH, Stichter

A. C. BEEKHUIS, Terr. Kommandant.

42ste JAARGANG No. 5.

Internationaal Hoofdkwartier :
101 Queen Victoria Street, Londen E. C.

MEI 1941

Territoriaal Hoofdkwartier :
voor Ned.-Indië : Javastraat 16, Bandoeng.

PRIJS 10 CENT.

EEN GODVRUCHTIGE MOEDER

„Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijne bede gegeven, die ik van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen, die hij wezen zal.”

1 Sam. 1 : 27-28.

„MANNEN zijn, wat hun moeders hen maakten.” Ik geloof, dat het Emerson was, die deze woorden schreef. Wanneer we over Samuël denken, worden wij als het ware gedwongen te denken aan zijn moeder. De invloed van de Godvruchtige Hanna is duidelijk in zijn leven merkbaar. De invloed van een vrome moeder is niet te overschatten!

De geschiedenis van Hanna openbaart ons enkele van de dingen, die den invloed van een Godvruchtige moeder zoo groot en blijvend doet zijn.

Allereerst merken wij op, dat Samuël een biddende moeder had. Zijn naam op zichzelf reeds luidt „van God gebeden”.

„Mijn moeders gebeden achtervolgen mij als een spooksel”, zeide eens een zeeman, wiens geweten hem zeer bezwaarde na een losbandigen nacht.

„Ik wist, dat mijn moeder voor mij zou bidden”, zeide iemand, die later een der grootste Amerikaansche bisschoppen werd, „ik wist, dat mijn moeder voor mij zou bidden en dat hielp mij”.

Ik vraag mij af, of Samuël, toen hij ouder was niet vaak bemoedigd en versterkt werd door de gedachte, dat zijn moeder voor hem bad. Een schrijver drukte het eens uit als volgt : „Het gebed van een moeder is een gedachte vol liefde, uitgezonden naar het Vaderhart Gods en vandaar geretourneerd, verrijkt, met Gods eigen zegen en gezonden tot de ziel, waarvoor het gebed werd gedaan.”

Augustinus bracht zijn jeugd door in lichtzinnigheid en losbandigheid. Zijn vrome moeder ging echter voort om voor hem te bidden en God te vertrouwen voor zijn bekeering. Op zekeren dag las Augustinus de woorden, geschreven door den apostel Paulus : „Laat ons eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan den Heer Jezus Christus en verzorgt het vleesch niet tot begeerlijkheden”. Rom. 13 : 13-14.

Hij werd overtuigd van zijn zonde en bekeerd. De gebeden van zijn Godvruchtige moeder werden beantwoord. Monica had niet tevergeefs gebeden. Dit kind des gebeds werd een van de grootste Christelijke leiders. Vele dergelijke voorbeelden zouden kunnen worden aangehaald om den heiligen invloed, welke uitgaat van een biddende moeder, te bevestigen.

Moeders, houdt nooit op met bidden!

Het gebed, dat ons van Hanna opgeteekend is, was zeer kort. Het werd opgezonden, toen zij in grooten nood verkeerde. Haar gebed was in 't verborgen. „Hanna sprak in haar hart; alleenlijk beroerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord.” Het feit, dat zij één gelofte deed, toont aan, dat zij geloofde, dat haar gebed zou worden verhoord en een nadere

Avondgebed van een kind :

*'k Sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes,
buig mijn knietjes voor U neer.*

*Trouwe Vader in den Hooge,
zie op mij in liefde neer!*

*Leer mij vroeg Uw kind te worden;
neem mij aan, schoon jong en klein;
laat mij van Uw groote kudde,
toch een heel klein schaapje zijn!*

Amen.

Avondgebed van een moeder :

*Terwijl mijn kind'ren slapen,
knielde 'k aan hun bedjes neer ;*

beleed aan God mijn zonden,

*boog diep voor Hem mij neer
en bad : „O God, help meer mij*

gelijk mijn kind'ren zijn —

rein, eerlijk, vol vertrouwen,

met vast geloof — als zij.”

Amen.



beschouwing van dit gebed is de tijd van elke moeder waard.

Wij merken verder op, dat Hanna niet alleen een biddende moeder was, doch dat zij ook een moeder was, die groot geloof had in de toewijding van haar kind aan God en Zijn dienst. „En zij beloofde een gelofte.”

Indien er meerdere moeders zouden gevonden worden, die haar kinderen aan den Heer zouden wijden, zouden heel wat pogingen om in latere jaren verwoeste levens te redden, onnoodig zijn.

De bekende prediker dr. Campbell Morgan getuigt, dat hij zijn Christelijk leven dankt aan het feit, dat zijn moeder hem aan God wijdde in zijn jeugd. Hij schrijft daarover : „U vraagt mij misschien van welk tijdstip mijn bekeering dateert?” Ik weet het niet. Ik ben nooit in staat geweest dit vast te stellen. Ik kan u ook niet vertellen, wáár het gebeurde. Ik stel het mij zoo voor, dat op een zeker moment, gedurende de jaren, dat mijn ouders mij mijn verhouding tegenover God duidelijk maakten, ik „ja” gezegd heb; dat op een gegeven oogenblik mijn hart en wil, zonder dat ik mij dit zelf bewust was, antwoordden en ik weet, dat op dat moment de wil van het kind „ja” zeide tot den wil van den Koning en de Koning nam het kind in Zijn koninkrijk op en het kind werd we-

dergeboren.” Ik zeg dit zonder eenige aarzeling. Ik zeg het tot hen, die zich wellicht den datum hunner bekeering niet kunnen herinneren, maar ik voeg daaraan toe : „Wees heel, heel zeker, dat ge bekeerd zijt!”

Als ge mij vanavond zoudt vragen : „Hoe weet ge, dat ge wedergeboren zijt?” dan zou ik dit antwoorden : „Ik weet het, niet op grond van een ervaring van 30 jaren geleden, doch door de dagelijksche aanraking van God in mijn leven; omdat Zijn Geest getuigt met mijn geest, hier en nu, dat ik dé Zijne ben en niets kan mij dit feit ontnemen.” Wonderbaar getuigenis — te danken aan den invloed van vrome ouders!

Moeders! leeft zelf een toegewijd leven, wijdt daarna uw kinderen toe aan den Heer en ge kunt er zeker van zijn, dat God u nooit zal teleurstellen.

Verder vinden wij in Hanna een moeder met een zeer groot vermogen om lief te hebben. Zij had haar zoon lief, doch ze had ook haar God lief. Juist omdat zij haar God liefhad, wijdde zij haar zoon aan Zijn dienst, voor zijn gansche leven. Zij bracht hiermede aan haar God een groot offer, maar ware liefde acht geen offer te groot. De liefde van een Godvruchtige moeder is wonderbaar! Moederliefde is altijd merkwaardig, doch de onzelfzuchtige liefde van een moeder, die

God de eerste plaats geeft, is wel het meest wonderbaar.

Wie kan den invloed schatten van een vrome moeder? Hoevelen van de groote mannen, die als sterren hebben geschinen aan den hemel der heiligen, hebben hun kracht toegeschreven aan den invloed hunner moeder.

Wij zouden zonder eenige moeite een zeer lange lijst van namen kunnen noemen van hen, die met dankbaarheid erkennen, dat het moeders invloed was in de eerste jaren van hun jeugd, die meer dan iets anders richting gaf aan hun latere leven. De prille jeugd is de tijd, om een invloed ten goede aan te wenden.

Hanna's loon was groot. Zij gaf haar eerstgeboren zoon aan God en kreeg er vijf kinderen voor terug. Een groot schrijver heeft eens gezegd : „Voor al de „kleine rokken” die Hanna voor Samuel naaide; voor al de gebeden, welke zij voor hem opzond; voor al de zorg, die ze aan hem besteedde, werd zij ruimschoots beloond in zijn zegend en nuttig leven in den dienst des Heeren.” Vele moeders ontdekken vandaag, vinden het loon van hun offer in het leven van hun kinderen en vele zonen en dochteren eeren hun moeder voor wat zij bereikt hebben vandaag.

(Beknopt overgenomen uit de Amerikaansche Strijd-kreet.)

10 MEI 1940



10 MEI 1941

„Het LICHT schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet overmocht.”

„Dit Schriftwoord getuigt van een weergalooze worsteling van alle donkere booze machten, gevoerd met alle geestelijk en stoffelijk wapentuig, waarover zij maar kunnen beschikken, met als doel de onderwerping van den mensch, de samenleving en het wereldbestel aan hun heerschappij, alle vrijheid en alle goederen, die voor de menschheid een heilig bezit zijn, met vernietiging bedreigend.

Daartegenover CHRISTUS, strijdend in de wapenrusting van de Liefde, met alle wapens welke deze weet te smeden, onoverwinnelijk, omdat Hij Zich gedragen weet door de liefde Zijns Vaders met dat eene vaste doel voor oogen: De redding der menschen uit de macht van den booze.”

H. M. Koningin Wilhelmina.

De worsteling tusschen licht en duisternis is, nu wij na een jaar weer voor den 10den Mei staan, feller dan ooit. Hoe zal straks elk rechtgeaard Nederlander over de gansche wereld, waar hij zich ook bevindt, op dien nooit te vergeten datum, in den geest voor de zooveelste maal zich keeren naar het geliefde vaderland, de plaats, waar lief en leed van kinder- en jeugdijaren werd doorleefd, waar vele geliefden, waaraan men met de innigste banden verbonden is, hunkerend uitzien naar een hereeniging met hen, die thans onbereikbaar zijn; het vaderland, waar voor velen de nog jonge graven zijn, graven nog maar één jaar oud, die ze nog niet konden bezoeken

En als deze gedachten zich dan vermenigvuldigen, is het voor een oogenblik, alsof de duisternis het licht zal overheerschen, want behalve uit den druk van den eigen geest komen dan nog de demonen als uit den afgrond van onrecht, wreedheid, verraad, verwoesting, verderf als het ware het geloof tarten op zulk een herinneringsdag, MAAR daar klinkt over de donkere wateren, die de ziel dreigen te overstroomden, het machtwoord Gods: „Het LICHT schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet overmocht!” En op dat woord keeren wij ons naar dat Licht en dan staan wij straks op 10 Mei niet met een vertwijfeld hart, als wij den blik wenden over de groote oceanen.

Dan weten wij, dat daar is onze vorstin, Die als een Moeder des Vaderlands voor Haar volk bidt, voor de wereld bidt, in groot Godsvertrouwen en daarmede ook de handen sterkt van hen, die overal strijden voor recht en gerechtigheid en de eeuwige waarden van de menschheid.

In dat LICHT zien wij ook de talloos velen, die zich niet lieten knechten,

doch moedig standhielden en hun Christelijke beginselen verdedigden, en die ondanks allen druk getuigden, zooals Gods Geest hun gaf te spreken. Wij zien dan een groote schare, die liederen zingt in den nacht, getuigend van het LICHT, dat geen macht noch mensch ter wereld kan dooven.

In dat LICHT zien wij ook, dat kan niet anders, de puinhoopen, de verwoesting, de graven — doch hoog boven dit alles uit zien wij Christus, van Wien dit licht uitstraalt en zooals Hij ons geteekend is in dat schoone woord van onze Koningin, hierboven aangehaald:

„CHRISTUS — strijdend in de wapenrusting van de Liefde, met alle wapens welke deze weet te smeden, onoverwinnelijk, omdat Hij Zich gedragen weet door de liefde Zijns Vaders met dat eene vaste doel voor oogen: De redding der menschen uit de macht van den booze.”

Het LICHT zal overwinnen! Griffen wij dit woord diep in ons hart en laten wij ons als Christenen dicht scharen om dat Licht, als kinderen des Lichts, opdat ons geloof zegeviere en ons gebed vol geloof en vertrouwen zal zijn voor de komst van Christus' rijk van vrede en welbehagen op deze aarde!

Gedenkend aan eigen leed en nooden, willen wij ook den nood van andere natiën, die met ons door de tunnel gaan, voor den troon van God gedenken, want „wij zijn allen broeders in Christus Jezus, onzen Heer!”



H. M. KONINGIN WILHELMINA.

Op 10 of 11 Mei zal over het geheele Territorie

EEN NATIONALE DAG VAN GEBED VOOR LAND EN VOLK worden gehouden. Alle posten en inrichtingen hebben hiertoe de noodige instructies ontvangen. Wij verwijzen allen, die zich met de heilssoldaten op dien dag in het gebed willen vereenigen, naar verdere plaatselijke aankondigingen hieromtrent.

VOOR HEMELVAARTSDAG.

„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. Matth. 28:18.

Op een lichten wolkenwagen wordt de Heer van de aard gedragen, vaart Hij op naar 's hemels troon.

Alles moet voor Hem zich buigen, iedre tong Zijn lof getuigen en Hem eeren als Gods Zoon.

Vorsten, machten, krachten, tronen, zij, die 't hemelrijk bewonen, eeren Jezus' heerlijkheid.

Alle macht is Hem gegeven! Allen, die op aarde leven make Hij tot dienst bereid.

Geeft, o zondaars, Hem uw harten, Klaagt, o zieken, Hem uw smarten, zegt, o armen, Hem uw nood.

Ziet, Hij stierf, om u het leven, rijkdom, vrede en vreugd te geven, 't leven met Hem, door zijn dood!

drogenen ontsteekt. Ze weten niet, dat zelfs de vorst der duisternis zich veranderen kan in een engel des lichts.

Welk een genade bewijst God ons, dat wij zien en gelooven mogen, dat Hij alleen het Licht is!

Wie belijdt: Gij zijt het Licht, erkent, dat zonder God het leven donkerheid is, waarin we doelloos rondtasten. Wie belijdt: Gij zijt het Licht, gelooft, dat de duisternis van het leven ons niet hoeft te benauwen, want dat in die duisternis het Licht schijnt. Zoodat we wandelen, niet in de nacht en nevelen, maar in het Licht, dat God uitstraalt, ook voor ons.

Wie belijdt: Gij zijt het Licht, aanvaardt geen ander licht, dan dat alleen. Een licht boven den glans der

EEN BOODSCHAP TOT ALLE HEILSSOLDATEN.

Het radio- en krantenbericht, meldende, dat „Het Leger des Heils in Nederland ontbonden is en de fondsen in beslag zijn genomen door de bezettende macht”, heeft ons allen diep getroffen. De volle betekenis van dit bericht kan ik niet verklaren noch wat de aanleidende oorzaken tot deze daad zijn geweest, doch zeker is, dat Commissioner Vlas en onze makkers officieren en soldaten een zeer moeilijken tijd doormaken en dat het meer dan gewonen moed en dapperheid zal vragen trouw te blijven aan God en het Leger. Doch ik ben er van overtuigd, dat God onze makkers dien moed en die vastberadenheid zal schenken en dat deze beproeving zal blijken zegen in zich te bergen en mede zal werken tot loutering en heiliging en krachtiger geloof van Gods volk, ginds in ons geliefde vaderland.

Op ons in dit vrije deel der Neder-

landen, legt deze gebeurtenis echter den duren plicht onze makkers getrouw te gedenken in onze gebeden en beter dan ooit de prachtige kansen ons geschonken te benutten, om te leven tot zegen onzer medemenschen, de uitbreiding van het eeuwige Godsrijk en de eer van onzen Heer en Koning.

O, dat alle lauwheid en vrees zal verdwijnen en wij ons bij vernieuwing geheel den Heer en Zijn dienst zullen wijden! Laat ons met meer overtuiging dan ooit tevoren Jezus Christus liefhebben en Dien gekruisigd prediken en leven als een afgezonderd, geheiligd volk, beziel met één verlangen: anderen te dienen terwille van Hem, Die voor ons stierf!

GOD ZEGENE U!

A. C. BEEKHUIS

Terr. Kommandant.

Gij zijt het licht, Laat mij de luchter zijn.

Van den bekenden Christen-dichter Willem de Merode bestaat een verzenbundel, dien hij genoemd heeft: „Het heilige licht”. In dien bundel is een vers — de Getuige heet het — waarvan de eerste regel een zeer schoone gedachte vertolkt.

Gij zijt het Licht — laat mij de luchter zijn.

Twee dingen zegt de dichter in dezen regel. Eerst: Gij zijt het Licht.

En dan: Laat mij de luchter zijn.

Een belijdenis — en een gebed.

Hij belijdt, en daarmee begint hij, dat God het Licht is. En dan als gevolg van die belijdenis, ontwaakt in zijn ziel het gebed: Laat mij de luchter zijn.

Gij zijt het Licht! Hoe rijk is, wie dat belijden mag! Waar licht is, daar is leven, en bloei, en blijdschap. Daar is levensvreugd om al het schoone, dat wij in het Licht zien mogen. Want waar licht is, daar is geen duisternis.

Het Licht schijnt in de duisternis. Hoe ontzettend zou onze duisternis zijn zonder dat Licht! Hoe groot is die duisternis van al die arme zoekers en vruchteloze vragers, die het Licht niet zien en in duisternis rondlopen! Of misschien zien ze wel een licht, denken, dat ze het zien. Maar omdat ze het waarachtige Licht niet kennen, laten ze zich misleiden door het valsche licht, dat Satan listiglijk den be-

zon. Een heerlijk Licht, volkomen voldoende om ons levenspad, al gaat het door de diepste diepten heen, met Goddelijken glans te bestralen.

We danken God, dat Hij ons ook geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht.

Gij zijt het Licht — laat mij de luchter zijn.

Als we dat bidden, erkennen we ook, dat God ons roept, om het Licht, dat Hij ons schonk, te doen uitschijnen voor anderen.

Als we dat bidden, belijden we, dat we daartoe uit ons zelf onmachtig zijn. Want wij hebben geen licht uit onszelf. Eigen kracht baat hier niet. Hier past alleen het gebed: laat mij de luchter zijn.

Als we dat bidden, vragen we om Licht, wenden we ons tot de eenige Lichtbron, tot onzen Vader in de hemelen, Wien we in Christus alles mogen vragen, wat we voor de vervulling van onze levensroeping noodig hebben.

Als we dat bidden, stellen we ons beschikbaar, om lichtdragers, luchters te zijn.

Gij zijt het Licht — ik slechts een luchter. Zonder U nutteloos en doelloos. Maar met U en door U, o, wonder van genade, een lichtende luchter, die van de heerlijkheid van Uw Goddelijk Licht iets mag opvangen en vasthouden; een luchter, die de stille glorie van Uw vlam mag dragen.

(Overgenomen)

